

De Rommelpot

Tijdschrift voor
scouts en gidsen

Scouts en Gidsen Vlaanderen

KRIKO-BEA

Oude Vestenstraat 6

3300 Tienen

<http://www.krikobea.be>



Datum: 31/10/2017 – 14/11/2017, 52^{ste} jaargang, nr. 4
Verschijnt 2 maal per maand
(maar niet in juli en augustus)

VZW scouts Kriko-Bea Tienen
Torsinweg 12, 3300 Tienen
Ondernemingsnummer 0828.38.314
P308952



Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be

Sander Medart
Maarten Lambeets
Willem Reynders
Arne Maja

0474/217.216 sander.medart@krikobea.be
0471/377.604 maarten.lambeets@krikobea.be
0474/198.806 Willem.reynders@krikobea.be
0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Happy Halloween!

HALLOWEENFUIF

Afgelopen weekend was het onze Halloweenfuif. Onze eerste editie die doorging in de manege in Tienen. En het was een groot succes! Was je niet aanwezig? Geen probleem, volgend jaar zijn we er weer met een nieuwe editie!

AFSCHEIDSRECEPTIE PC'KE (oude lokalen)

Op 2 december zal er een receptie doorgaan in de oudevestestraat 6 ter afscheid van onze oude lokalen. Hierbij kan je nog een laatste keer een kijkje komen nemen en de sfeer nog eens opsnuiven. Hiervoor zoeken wij nog extra man/vrouwkracht om ons team te versterken. Heb je interesse om mee te helpen aan deze receptie? Stuur dan een mailtje naar groepsploeg@krikobea.be.

GROEPSFEEST

Dit jaar is het weer tijd voor ons tweejaarlijks groepsfeest. De leiding is hiervoor al enkele maanden druk in de weer maar ook van de ouders wordt de hulp ingeroepen. Wij zoeken nog kostuum/decor mama's en papa's. Dankzij deze geweldige groep mensen ziet het groepsfeest er iedere keer prachtig uit.

Zij komen op verschillende zondagen samen tijdens de namiddagvergaderingen en bouwen/knutselen aan de kostuums en decor. Dit natuurlijk in een gezellige sfeer met een pintje of een tas koffie erbij 😊

Wie geïnteresseerd is of meer te weten wil komen kan een mail sturen naar Riavdb.vandenbroeck@gmail.com voor de kostuumgroep of naar marcvdc.vandecruys@gmail.com voor de decorgroep.

Wij willen alvast alle vrijwilligers bedanken en we hopen op een mooi groepsfeest.

MEDISCHE FICHES!!!! NIET IN ORDE = KIND IN GEVAAR

De individuele steekkaart of medische fiche is het formulier waarop jullie de persoonlijke, sociale en medische gegevens van je kinderen die lid zijn van de scouts invullen. Dankzij deze formulieren kan de leidingsploeg vlot communiceren en actie ondernemen tijdens een eventuele noodsituatie. Medische fiches zijn dus van groot belang voor het welzijn van je eigen kinderen!!

Er zijn 2 manieren om je medische fiche in te vullen.

Ten eerst kan je op onze site (www.krikobea.be) het formulier terugvinden. Dit kan je dan bij de eerstvolgende vergadering aan de leiding geven.

Het alternatief is dat je de medische fiche van je kind online invult. Hiervoor heb je het lidnummer van je kind nodig (nieuwe leden krijgen hun lidkaart in de loop van het jaar). Voor meer uitleg kan je terecht bij de groepsleiding en op <https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart>.

RESTAURANTDAGEN

Elk jaar organiseren we ook de restaurantdagen. Hierbij is iedereen een heel weekend welkom om te komen proeven van Kriko-Bea's beste kookkunsten! Hierdoor kunnen we onze kas wat spijzen voor de aankoop van nieuw materiaal. Hiervoor zoeken wij ieder jaar steeds mama's en papa's die ons graag een handje willen helpen in de keuken, of voor het uitdenken van nieuwe superlekkere ideeën. Bent u geïnteresseerd? Dan kan u ons altijd mailen.

INSCHRIJVEN!!!

Leden die voor de eerste keer komen moeten zich registreren via onze website : www.krikobea.be en daarna onderstaand bedrag storten. Voor leden die vorige jaren reeds lid waren volstaat het om het lidgeld te storten op onderstaand rekeningnummer.

Lidgeld: 45 euro

Rekeningnummer: BE 02 7340 1000 3840

Vermeld steeds "Naam", "Voornaam" en "Tak" bij de omschrijving.

Vriendelijke scoutsgroeten!

De groepsploeg



Kapoenen

kapoenenleiding@krikobea.be

Sigrid Lenaerts
Charlotte Leonard
Tom Reynaerts
Jonas Verstraeten
Rik Vanhemelryck
Alexander De Klerck

0470/527.003 sigrid.lenaerts@krikobea.be
0470/051.914 leonard_charlotte@hotmail.com
0498/034.256 tom.reynaerts@krikobea.be
0477/097.762 jonas.verstraeten@krikobea.be
0487/304.557 rik.vanhemelryck@krikobea.be
0478/745.686 Alexander.deklerck@krikobea.be

Heyy liefste kapoenen,

Het is al weer Halloween, whoohoo. Weer tijd om wat te griezelen hier en daar .

Wil hebben dat al goed gadaan zondag, heel wat enge kapoenen dat zijn langs geweest, vampiers, spoken, en nog vanalles...

En op het einde van onze Halloween avond gaf iedereen ook nog eens licht, op verschillende manieren. Zoveel breeklichten dat iedere er zeker genoeg had.

Maar al die breeklichtjes zijn op en speciale manier gevonden op het grote rakkerveld.

Ik was aan het rond wandelen op het rakkerveld, want zeer gevaarlijk is in het donker, en zag een klein licht branden dat altijd veller werd. Ik dacht ik ga een snel kijken wat dat daar is want dat klopte niet. Ik dus over het gevaarlijke rakkerveld, wat spoken tegen gekomen, soms is een vleermuis, en ook een heks. En toen ik de heks tegen kwam was ik heel kort waar het velle licht vandaan kwam.

Ik was nu aan de deur van het Jin lokaal, en daar kwam veel licht vandaag. Ik keek een beetje door de deurspleet en zag daar zeker 10 pompoenen staan, met allemaal enge gezichten in gesneden. Maar ik zag niemand binnen dus ging ik naar binnen om eens goed te kijken naar die pompoenen. En toen zag ik het, het velle licht kwam uit al die pompoenen. In die pompoenen staken zeker 300 breeklichtjes in. Dus ik pakte snel al die lichtjes om aan de kapoenen te geven, en net voor de de deur terug buiten was riep iemand mij. Maar het kwam niet van de lokalen, het kwam uit het Jin lokaal. Ik keel achter om en zag een pratende pompoen. Aaaaah een pratende pompen. Dus ben ik begonnen lopen, en lopen, dan viel ik over een balk aan de kampvuurking en dacht dat de pompoen mij kwam op eten. Maar plots. Plots gaat er een licht aan dat de pompoen weg jaagde. Het was Petro gelukkig maar. Toen zijn Petro en ik naar jullie gekomen met alle lichtjes.

Viola zo zijn wij aan de lichtjes geraakt, weer een spannend verhaal er bij.

Nu nog iets zeer leuk om te melden.

We Gaan bijna op weekend! Jaja 18 november is het zo ver dan gaan wij de eerste keer op weekend. Omdat het voor sommige de eerste keer is, is het maar 1 nachtje. Het weekend gaat door op het Rakkerveld. En het is tot zondag 19/11 11u.

Wat pak je mee:

Matje/veldbed, Slaapzak, knuffel (indien nodig), zaklamp, onderbroek, kousen, broek/rok, T-shirt, Pull, Scouts das, Jas, tandenborstel + tandpasta, schoenen

De aantallen moet je overleggen met de mama of papa maar het is maar 1 nacht.

Het weekend kost 15€, graag **inschrijven** via dit mail adres: kapoenen@krikobea.be

Groetjes Xebo, Petro, Rikki, Zazoe, Gigi en Toto niet te vergeten

Agenda:

5/11: vergadering, 14u tot 17u30 op het rakkersveld

12/11: Gewone vergadering, 14u tot 17u30 op het rakkersveld

18-19/11: Eerste weekend van zaterdag 18/11 12u (middag eten word voorzien voor de kapoenen) tot zondag 19/11 11u



Welpen

welpenleiding@krikobea.be

Shere Khan

0470/505.878 arne.maja@krikobea.be

Marala

0471/435.843 lara.jonniaux@krikobea.be

Baloe

0471/340.261 Kalina.parthoens@krikobea.be

Rikki-tikki-tavi

0478/196.611 nele.medart@krikobea.be

Raksha

0488/870.654 nele.vanderleyden@krikobea.be

Akela

0493/657.773 cis.vanroosbroeck@krikobea.be

Beste welpjes!

Hopelijk genieten jullie van de griezelige halloweendagen.

Er staat nog een hele vakantie voor de boeg maar geraak maar niet te rap uit de halloweensfeer.

Deze zondag gaan we nog een laatste keer griezelen, dus zoek jullie engste pak maar nog eens uit voor de halloweenactiviteit!

Van 2 tot half 6

Rakkersveld



Jonggivers

jonggiverleiding@krikobea.be

Milan Vandeput
Emma Reynders
Lode Reynders
Rob Vandecruys
Elijas Van Hemelryck
Willem Reynaerts

0468/283.402 milan.vandeput@krikobea.be
0477/322.314 emma.reynders@krikobea.be
0470/439.473 lode.reynders@krikobea.be
0483/190.986 rob.vandecruys@krikobea.be
0491/930.909 elijas.vanhemelryck@krikobea.be
0470/345.026 willem.reynaerts@krikobea.be

Jow kidows,

Jaja de laatste vergadering was zalig! Wat wij allemaal hebben gedaan was gewoon perfect! Ik kan het gewoon niet beschrijven! Even wil ik wel zeggen voor de stoere jongens onder ons, die dingetjes die we hebben gedaan moet je niet doen als ja alleen bent of zelfs ook niet als je met vrienden bent, dat mag enkel als ik er bij ben 😊

Bij deze ga ik weer verder met mijn verhaal...

Dus ja de konijnen waren mega groot geworden en ja we stonden daar in het midden van een kruispunt, Maarten en ik, het plan nu was om weg te lopen. Maar we wisten niet naar waar, maar we moesten snel beslissen maar voor aleer ik iets tegen Maarten had kunnen zeggen was hij al weggelopen. De bangerik! Dus ja ik besloot ook maar weg te lopen, maar in een andere richting. Dan was tenminste één van ons veilig... ik liep maar en ik liep maar... ik liep zo hard ik kon... tot ik opeens moest stoppen... ik kreeg kramp in men been... ik kon gewoon geen stap meer zetten... ik zat en ik zag in de verte de konijnen al afkomen, ik moest iets doen, ik moest weg kunnen geraken... ik wist niet hoe want ik kon me gewoon niet meer verplaatsen door die kramp... tot er opeens een auto stopte... slippende wielen, luידde muziek, dikke sportauto... er stapte een jongeman uit en kwam naar me toe... ik keek wat beter en zag dat hij in zijn ene hand een knuppel had en in zijn andere iets zwart, ik kon het nog niet zo goed zien... toen hij ietsje dichterbij was kon ik het zien, het was een revolver... ik dacht "oh nee, waarom komt die daar mee naar mij toe..." toen hij bijna bij mij was riep hij: "wa is u probleem?" Ik zei bang "euhm wie bent u?" hij zei "ik ben Kobe, een vriend van Rob, ik kom u helpen" Ik begon direct mijn verhaal te doen, maar de konijnen bleven dichterbij komen... Kobe zei "zwijg en pak da geweer, we maken ze kapot!" hij ging er op af als een echte piraat ofzo, ik ging achter hem aan met nog steeds pijn in mijn been, samen gingen wij de konijnen doden! Toen de konijnen nog 10 meter van ons vandaan waren riep hij naar mij "Schiets!" Zonder na te denken begon ik te schieten, 5 keer, 10 keer, tot al de kogels op waren, ik riep naar Kobe "Wat nu? De kogels zijn op!" Hij zei "laat het nu maar aan mij over" Gij ging op de overige 3 konijnen af... toen hij nog een meter van ze af was gebeurde er iets vreemd met zijn knuppel... het veranderd in een gigantisch zwaar, één voor één slachte hij ze alle drie af! Dood waren ze! Kobe riep zo hard hij kon "JAAAAAA! Het is ons gelukt!" We waren zo blij tot de dode konijnen begonnen te piepen... het gepiep leek eerst op het alarm van een auto maar toen op een tijdsbom... ik riep naar Kobe "Weg! Loop!" Kobe liep zo hard hij kon en toen... BAM! Alle dode lichamen ontplofte... maar Kobe was niet ver genoeg geraakt en ontplofte mee... ik barste in tranen uit, mijn held, dood... ik viel op de grond van verdriet... maar ik viel zo hard dat ik bewusteloos viel... 3 dagen later werd ik wakker in het ziekenhuis en alles was normaal... tot men mama binnen kwam met een kaartje... het was een konijnen kaartje, ik begon te flippen...

Groetjes anoniempje x

Weekend: Ons eerste weekend, het belofte weekend komt stilaan dichterbij. Dit zal doorgaan in Nieuwerkerken van 17-19 november. De weekendprijs bedraagt 25 euro en wordt bij het vertrek betaald. We spreken vrijdag af om **19:30** aan het Houtenveld om te carpoolen naar de weekendplaats. (De givers hebben dan ook weekend maar als we ons goed verdelen zou dit geen probleem moeten vormen). Het adres is **Rozenbosstraat 96, 3850 Nieuwerkerken**. Als je toch nog rechtsreeks wil rijden, gelieve ons dit dan te laten weten. (wij verwachten er aan te komen om 20:15u). Het weekend eindigt zondag om **11:30**.

Je kan **inschrijven** door een mailtje te sturen naar jonggiverleiding@krikobea.be. Vermeld het in deze mail ook als je vegetarisch, lactosevrij,.... eet. De medische fiches moeten ook zeker tegen het weekend verzonden/afgegeven zijn. Tot dan!

AGENDA:

Zondag 5 november: gewone vergadering. 14:00-17:30 op het Rakkersveld

Zondag 12 november: gewone vergadering. 14:00-17:30 op het Rakkersveld

17-19 november: Belofteweekend (zie info hierboven). Niet vergeten inschrijven!



Givers

giverleiding@krikobea.be

Willem Reynders
Veronique Avermaete
Guus Nagels
Niels Bergmans

0474/198.806 willem.reynders@hotmail.com
0471/076.150 veronique.avermaete@krikobea.be
0494/707.796 guus.nagels@krikobea.be
0496/715.801 niels.bergmans@krikobea.be

Beste Givers,

Na vorige zondag waar sommigen al hun geld versmeten bij het ongecontroleerd gokken. En andere het slimmer aanpakte door geld achter Niels zijn rug te stelen of geen risico's durfde te nemen. (aka PUSSY'S)

Wie geen geld meer heeft gaat toch geld moeten bedelen om het 3^{de} jaars weekend van binnenkort te kunnen betalen. (Zie agenda.)

- Wat is het verschil tussen een man die aan de poker tafel zit te bidden en een man die in de kerk aan het bidden is? De man aan de pokertafel meent het!
- Twee blondjes komen uit het casino, een van hen is naakt, de ander in haar slipje. Het naakte blondje zegt: "Ik bewonder je, beste merel, jij weet tenminste wanneer je ermee moet ophouden."

Agenda:

Zondag 5 november 2017: Gewone vergadering van 14h tot 17h30.

Zondag 12 november 2017: Gewone vergadering van 14h tot 17h30.

Vrijdag tot zondag 17 tot 19 november 2017: 3^{de} jaars weekend vertrek op het houtenveld om 19h30. Verdere info volgt nog.



Jin

jinleiding@krikobea.be

Femke Parthoens
Fien Vandekerchove
Wout Vandecruys

0471/198.093 femke.parthoens@krikobea.be
0479/935.241 fien.vandekerchove@krikobea.be
0483/319.772 wout.vandecruys@krikobea.be

HALLOWEENFUIF WAS EEN GROOT SUCCES!!

natuurlijk hoop ik dat iedereen goed uitgeslapen is want ik zelf was helemaal doodop van het werken en ben verbaasd dat ik zelfs thuis geraakt ben met mijn fiets. Door de opkomst van zoveel volk denk ik wel dat er een aardig bedrag op onze bankrekening zal belanden... dus zal ik even uitweiden naar mogelijke vakantiebestemmingen die mij wel aantrekkelijk lijken... na een tijdje google vond ik deze landen.

Malawi: Malawi is bekend om het grote Malawimeer met kristalhelder water, het is een minder bekende plaats voor aan safari te doen hoewel de natuur er bijna volledig ongerept is.

Argentinië: Argentinië is een zeer uniek land qua landschappen, zo kan je er een deel van het Andes gebergte vinden, zo liggen er ook de woestijnachtige steppevlakten van Patagonië. Hoe zuidelijker je gaat hoe meer neerslag er zal zijn, dus dit kan wel een klein minpuntje zijn.

Nieuw- Zeeland: Het uitzicht van Nieuw-Zeeland kennen we ongetwijfeld allemaal uit de films van De Hobbit en The Lord Of The Rings. Het is een prachtig land en het gaat van weiden vol met schapen, tot bergen en naar parelwitte stranden met lichtblauw water waar je kan zwemmen met de dolfijnen.

Maar nu even genoeg gedroomd, als we plaatsen als deze willen bezoeken dan gaan we nog een jaar van zware arbeid tegemoet. Maar vooral mogen we blij zijn dat Halloweenfuif een geslaagde editie was, zonder al te veel slechte voorvallen, en met een mooie opkomst. Dus iedereen dat niet gekomen is heeft iets gemist. Het enige minpunt is dat er geen enkele dj van Kriko Bea gedraaid heeft. Hoewel we schitterend talent in onze rangen hebben met de enige echte KOBETON.

Ik kijk alvast uit naar de volgende vergadering (05/11/17) uit op het rakkersveld, want ik ben er zeker van dat er fantastische dingen gepland staan.

INDIEN IEMAND HULP NODIG HEEFT OP EEN EVENEMENT STAAT DE JIN ALTIJD PARAAT OM TEGEN EEN KLEINE VERGOEDING (OPBRENGST GAAT INTEGRAAL NAAR HET KAMP) TE KOMEN HELPEN, IN GEVAL VAN INTERESSE TWIJFEL ZEKER NIET EN CONTACTEER DE JIN LEIDING!!!

AGENDA:

5 november: afterparty Halloweenfuif van 2 tot half 6 op het Rakkersveld

12 november: afterafterparty van 2 tot half 6 op het Rakkersveld

19 november: afterafterafterparty van 2 tot half 6 op het Rakkersveld